

pagina 2

**La France op de Snis
Schulpkesoek**

pagina 3

**5 jaar Snisser
Schulpkesoek**

pagina 4

**Kerstviering
Dorpsraad**

Tentenkamp 2010

In 2010 wilden we eens iets nieuws voor de kinderen van Ossensisse organiseren: geen Bonte Middag of Musical: een tentenkamp leek ons een leuk idee!! 23 juli jl., de eerste vakantiedag voor een groot aantal basisscholieren, leek ons een geschikte dag, ze hadden dan immers nog 6 weken om bij te komen!

Na de ontvangst kort na de middag, begonnen we als echte piraten met een echte piratennaam aan een heuse piratenzeskamp; de piraten moesten allerlei proviand aandragen, schatlopen, muntenvangen en buikschuiven. Dit alles leidde tot hilarische taferelen.

Nadat de kinderen waren bijgekomen van al deze activiteiten werden de tenten opgezet en ingericht. Daarna werd er flink gegeten bij de barbecue. Eigenlijk hadden de kinderen helemaal geen tijd om te eten of te drinken, het samen spelen was veel belangrijker!

's Avonds moesten de kinderen door middel van een piratenvossenjacht een schat vinden, deze werd bij het kampvuur lekker opgegeten. Ondertussen luisterden we naar het spannende piratenverhaal van hoofdpieraat Robbert, waarin ieder kind een rol had.

Na een korte nacht en een vroege wekdienst (de hanenbrigade) togen we, na het nuttigen van een stevig ontbijt, op de fiets richting putjesstrand. Daar gingen we met z'n allen een vlot bouwen. De kinderen hebben op krabben gevist en zandkastelen gebouwd. Het was vooral ontzettend leuk om te zien hoe de oudere en jongere kinderen met elkaar al deze activiteiten deden en voor elkaar zorgden. De energie van de - normaal - energieke kinderen was een stuk minder na al deze activiteiten! We reden met z'n allen in rustig tempo terug naar het grasveld bij Hof ter Nesse, waar we met z'n allen nog een broodje aten, de tassen inpakten en tenten afbraken. Moe maar voldaan gingen alle kinderen naar huis. Alle kinderen hebben genoten van deze logeerpartij en ze hebben allemaal alweer zin in de volgende keer. Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers is ons eerste tentenkamp een groot succes geworden.



Sinterklaas

Ook dit jaar wordt de Sint weer verwacht in het dorps huis van de Snis, en wel op 28 november.



Het FAC zal dit bezoek samen met tal van vrijwilligers organiseren. Een middagvullend programma met opgavestroom vindt u binnenkort in de brievenbus.

Buurtbus

Ossenisse naar Clinge (489)

via Kloosterzande - Graauw - Hulst
Maandag t/m Vrijdag vertrektijden:
7:52 10:02 12:02 14:02 16:02

Veolia

Ossenisse naar Terneuzen (16)

via Zeedorp - Reuzenhoek
Maandag t/m Vrijdag vertrektijden:
vanaf 6:36 elk uur t/m 18:36

Zaterdag

vanaf 7:36 elk uur t/m 18:36

Zondag

vanaf 8:36 elke twee uur t/m 18:36

Voor compleet reisadvies:

0900-9292 (€0,70 per min.)

www.9292ov.nl

www.veolia-transport.nl

Noodnummers

Politie **0900-8844 / 112**
Alarmcentrale **112 / 0118-414444**
Huisartsenpost **0115-643000**

Omroep Zeelandradio:

- kabel **87,6** mHz / ether **87,9** fm

Zeeuws

“t is vreed”

Vertaald:

“dat is erg”

Colofon

Verschijning: **4x per jaar in een oplage van 400 stuks**

Verspreiding: **Ossenisse / Zeedorp**

Bezorging: **Robert Doedee**

Correspondentieadres:

Lageweg 41, 4589KV Ossenisse

Redactie:

**Robert Doedee, Petra Schelle,
Peter Hiel.**

Volgend nummer: **januari 2011**

Sluitingsdatum copy: **15-12-2010**

Email: **info@snisser.nl**

Ook zijn er exemplaren verkrijgbaar bij Hof ter Nesse, Herberg de Snis, Bibliotheek en St. Antonius.

La France op de Snis

Wie de afgelopen zomer eens heeft rondgereden langs de verschillende polderwegen, heeft ze wellicht wel zien staan: de borden bij een akker waarop je uitleg krijgt over wat er op het land groeit. Maar in dit geval was er nergens een bord te bekennen. Terwijl het toch zo bijzonder was!

Voor het eerst in de geschiedenis konden we afgelopen zomer genieten van wel een heel bijzonder gewas, dat volgens de kenners nog nooit in deze streek was gezien. En tot diep in september te bewonderen. Datgene wat voor veel mensen HET gevoel van vakantie en zomerbeleving geeft... een prachtig veld vol met zonnebloemen!



Nee, niet ver weg in Frankrijk, maar ‘gewoon’ hier op de Snis. Schitterende plaatjes leverde het op, met de kerk van de Snis op de achtergrond. Je waande je echt in La douce France! Oké, het lag misschien niet direct op de route. Komende vanuit Kloosterzande richting Ossenisse, bij de Beestenboel linksaf. Daar op het pad waar normaal gesproken alleen de betrokken landbouwers komen, hebben afgelopen maanden vele dorpsgenoten de afslag genomen om het zonnig tafereel vast te leggen op de gevoelige plaat. En voor degenen die het gemist hebben, hierbij in de Snisser Courant.

Was het geïnspireerd door de komst van de Tour de France naar Zeeland, om ons gevoel van vakantie vast te houden, of wordt het een jaarlijks terugkerend beeld? In elk geval hebben vele Snisjers er van genoten! En we hopen volgend jaar weer!

De Schulpkesoek

Niet iedere inwoner van de Snis zal weten wat hiermee bedoeld wordt. Toch is het voor velen een bekend plekje vlakbij het Zeedorp. Vroeger was het één van de vele onbeduidende bochten in de zeedijk. Rijdend naar het Zeedorp linksaf en dan de eerste bocht die naar rechts draait. Op één of andere manier was de stroming in de Westerschelde zodanig, dat uitgerekend in deze bocht de kleine witte schelpjes samen met oesterschelpen bij elkaar aanspoelden.

Hele bergen lagen er in vroeger tijd. Gewild bij mensen die duiven en kippen hielden en die beladen met zakken tegelijk, met moeite het gaas over klommen naar huis. Ook was het een goedkope manier om onverharde paden mee te versterken. Het schoolpadje tussen de Weststraat en de Dorpsstraat werd er in vroegere tijden regelmatig mee aangevuld.

5 jaar Snisser

Voor degenen die het niet weten, er bestaat een oud lied over de Snis waarin bezongen wordt: "En een krant is er niet nodig, want de renteniers van 't Snis, lopen 't vuur uit ulder sloffen of 't er 't leste nieuws al is."

Een eigen krant op de Snis, alleen over de Snis zelf, ligt dan ook niet voor de hand. Toch zag ie weeral 5 jaar geleden het levenslicht: de eerste uitgave van de Snisser Courant!

Zonder de pretentie te hebben dat we echt nieuws brengen, is het verheugend dat we al 5 jaar bestaan. En naar we begrijpen, wordt de Snisser ook gewaardeerd. Is de verspreiding een keer misgegaan, dan wordt ie ook echt gemist! Een collectorsitem, getuige veel mensen die de jaargangen bewaren, en een hebbeding voor veel oud-Snisjers. Met dank aan de gemeente Hulst voor het belangeloos drukken.

Blijkbaar is er genoeg om over te vertellen. Maar om in de toekomst niks te missen, of voor een leuke aanvulling, willen we ook een beroep doen op u! Dat leuke krantenartikel van vroeger, een oud lied over de Snis, die bijzondere hobby of gebeurtenis, wij houden ons aanbevelen, uw inbreng is welkom!

Ook onze redactie willen we graag versterken, dus voelt u er iets voor om in een gezellige sfeer 4x per jaar ideeën of een stukje aan te leveren, graag! In de colofon staat vermeld hoe u ons kunt bereiken. Zodat we gaan voor de volgende 5 jaar Snisser Courant!



Tegenwoordig heeft de Schulpkesoek een ware facelift ondergaan. De rijpaden om de dijk op te rijden, zijn geasfalteerd en de afrastering is verwijderd.

Het is druk geworden aan de Schulpkesoek, zeker omdat aan de Knuitershoek nog steeds die foeilelijke hekken staan! Wandelaars, fietsers, mensen die met de auto rond toeren en campers die er overnachten, iedereen heeft de Schulpkesoek ontdekt lijkt het wel. Daarnaast is er een leuk wandelpad om vanaf het Zeedorp langs de Schulpkesoek een rondje te wandelen aan zoete en zoute kant.

Aan de ene kant zicht op de weidse polder en ons dorp, aan de andere kant boeiende scheepvaart. En hoe het ook kan, we weten het niet, maar sinds de dijkwerken spoelen er ook geen schelpen meer aan en is de Schulpkesoek verzand tot een echt strandje om op te recreëren. Van een onbeduidende bocht is het één van de mooiste plekjes aan de Westerschelde geworden!

Activiteiten

Agenda Hof ter Nesse:

elke dinsdag Aerobic 19:30u.
elke woensdag Country les 20:00u.

Oktober

02-10 Dansavond met orkest
20:00u.) (vooraf mosselen 17u.)
16-10 Clubkaarten 19:30u.
17-10 Schieting 14:30u.
24-10 Gaaibollen 19:30u.
30-10 Artiestenavond Country en
mosselmaaltijd 20:00u.

November

12-11 Oefenavond Country
20:00u.
14-11 Schieting 14:30u.
20-11 Clubkaarten 19:30u.
21-11 Gaaibollen 19:30u.
27-11 Dansavond met orkest
20:00u.

December

05-12 Schieting 14:30u.
11-12 Teerdag kaartclub
17:00u.
17-12 Oefenavond Country
20:00u.
12-12 Kerstviering 14:00u.
19-12 Gaaibollen 19:30u.
26-12 Prijskaarting 14:00u.
Voor nadere inlichtingen: **0114-682869.**

Herberg de Snis

V.a. 8 okt. elke 1e vrijdag van de maand poolen.

1,2 en 3 okt: Mosselweekend

zo. 24 okt: Familiequiz

za. 6 nov: Wildavond

za. 13 nov: Ierse avond

met "the Jolly Beggars"

29 nov t/m 10 dec gesloten

zo 23 jan '11 Bierproeverij

St Voormalige Kerk

kerk is open voor publiek za.

en zo. 14:00-17:00 tijdens

tentoonstellingen: (of op afspraak)

* 7 nov. 15 uur: dag van

Willibrordes vertoning opname

laatste kerkdienst van 5 juli 1998.

* 22 dec. t/m 29 dec. kerkstallen

tentoonstelling.

* De stichting voormalige kerk

Ossensisse is officieel een ANBI

(algemeen nut beogende instelling)

hierdoor zijn giften aftrekbaar.

Kerst op de Snis



In de kern van Ossenisse was vooral in de warme maand juni een ernstige overlast van bijna 100 vrijlopende hanen en kippen. De hanen gingen in de vroege ochtend goed tegen elkaar te keer en zorgden ook nog voor wat onenigheid tussen burens onderling. De gemeentelijke afdeling Handhaving heeft voor een vangploeg gezorgd, die zelfs midden in de nacht een poging gedaan heeft om deze dieren te vangen. Uiteindelijk met wat vangkooien en medewerking van diverse bewoners is het gelukt het aantal tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. De kippen en hanen zijn op goede adressen ondergebracht. Nu maar hopen dat de resterende hanen en kippen zich niet al te snel voortplanten en niet verder verwilderen.



De kerstmiddag wordt gehouden op zondag 12 december 2010 in het gemeenschapshuis Hof Ter Nesse, aanvang 14.00 uur.

Programma:

Samenzang, gedichten en een kerstgedachte (uitgesproken door Pastor Ralf Grossert) en twee verhalen verteld door verhalenvertelster Conchita de Krijger uit Hulst.

Verder wordt er op dit moment nog gezocht naar een zanggroep voor een optreden tijdens deze kerstmiddag.

Het samenzijn en elkaar ontmoeten zijn de voornaamste motieven voor het organiseren van deze middag. De kerststal (uit de voormalige Willibrorduskerk) is nog steeds het stralende middelpunt, de activiteiten worden hier rondom georganiseerd.

Wij nodigen de inwoners van Ossenisse en omstreken van harte uit voor deze kerstmiddag

Wat betreft de dijkafsluiting: de gemeente heeft samen met ons een zienswijze ingediend om de Zuidnol open te houden. De provincie heeft inmiddels de vergunning gewijzigd met kleine wijzigingen in het voorstel, dat we tijdens de vergadering van 30 juni jl. besproken hebben. De Vogelbescherming was alweer naar de Raad van State gegaan met een verzoek tot handhaving, maar heeft dit ingetrokken omdat er nu een gewijzigde vergunning ligt. Zij hebben wel beroep aangetekend tegen deze gewijzigde vergunning. Ook de dorpsraad heeft beroep aangetekend, met name tegen de afsluiting van de Zuidnol. In de komende maanden zullen beide beroepszaken door de Raad van State in Den Haag behandeld worden.

Plan dorpszicht: er was een misverstand tussen de werkgroep Dorpszicht en de dorpsraad over de te volgen weg. Beide partijen gaan 13 oktober a.s. rond de tafel om een pas op de plaats te maken en afspraken te maken over 'hoe verder'.

18 of 19 oktober a.s. vindt er weer een overleg plaats tussen alle organisaties, stichtingen en verenigingen van ons dorp. Tijdens dit overleg kunnen we elkaar informeren over ieders activiteiten, ervaringen delen en eventuele gezamenlijke initiatieven bedenken. In de maand november zal er nog een openbare vergadering van de dorpsraad plaatsvinden.