

pagina 2

Snisjèr: Wilma Richter

pagina 3

Jagen zit je in het bloed

pagina 4

Van de dorpsraad & Gluren bij de burens

Voortgang herstel H. Willibrorduskerk

Het is inmiddels een jaargeleden dat de toren van onze kerk in de steigers stond. Tijd dus om nog eens langs te gaan om na te gaan hoe het opknappen van onze Willibrorduskerk verder verloopt. De familie ter Wal, de huidige bewoners, zijn nog steeds druk bezig om de kerk weer in goede staat van onderhoud te brengen en er iets moois van te maken.

De toren is nu gerestaureerd en kan er voorlopig weer wel tegen. Restanten van oude materialen van de toren zijn bewaard en ook te bezichtigen met namen erop van oud dorpsgenoten die er in vroegere tijden aan gewerkt hebben! De ingang van de kerk is verfraaid met 2 glazen deuren waardoor iedereen die voorbij komt zo zicht heeft tot in onze kerk.

Op dit moment hebben de ramen aan de voorkant van de kerk en in de sacristie de meeste aandacht. De kleine glas in lood ramen van de sacristie worden momenteel opgeknapt of opnieuw gemaakt. Dit alles met zelf werkzaamheid van de familie zelf. Daarnaast is het nu de bedoeling om het kleine torentje op het midden van het dak en de dakkapellen met de raampjes op te knappen. Te zijner tijd is de bedoeling om ook de haan van de toren te laten halen en opnieuw van een goede beschermlaag te voorzien.

Dit najaar wordt ook de toegankelijkheid verbeterd door aan de ingang een entree te maken die rolstoel vriendelijk is. Naar de bovenkant van de woongedeeltes komen grote houten trappen en de bovenkanten worden afgewerkt met een balustrade. De contouren van een mooie opgeknapte kerk worden ook aan de binnenkant nu duidelijk zichtbaar. De bedoeling is ook om het Willibrordus beeld boven de ingang te restaureren. Momenteel mist het beeld een hand en de staf die er normaal bij hoort.

Mocht er iemand zijn die een duidelijke foto heeft van dit beeld waarop hand en staf zichtbaar zijn, gelieve contact op te nemen met de fam. ter Wal (681142).

Kerstmiddag

Op zondag 13 december vindt de jaarlijkse kerstmiddag weer plaats in dorps huis Hof Ter Nesse. Een groep kinderen uit Ossensisse is al begonnen met de voorbereiding van een kerstmusical die op de kerstmiddag wordt uitgevoerd. Muziek, een dansgroep, zingen zijn de ingrediënten die er voor zorgen dat nu al voor de tiende keer deze kerstmiddag succesvol wordt gevierd.

Aanvang 14.00 uur. Over het programma wordt u verder op de hoogte gehouden via een huis-aan-huisfolder. Iedereen is welkom!!



Buurtbus

Ossensisse naar Clinge (489)

via Kloosterzande - Graauw - Hulst
Maandag t/m Vrijdag vertrektijden:
7:52 10:02 12:02 14:02 16:02

Veolia

Ossensisse naar Terneuzen (16)

via Zeedorp - Reuzenhoek
Maandag t/m Vrijdag vertrektijden:
vanaf 6:36 elk uur t/m 18:36
Zaterdag
vanaf 7:36 elk uur t/m 18:36
Zondag
vanaf 8:36 elke twee uur t/m 18:36
Voor compleet reisadvies:
0900-9292 (€ 0,70 per min.)
www.9292ov.nl
www.veolia-transport.nl

Noodnummers

Politie **0900-8844 / 112**
Alarmcentrale **112 / 0118-414444**
Huisartsenpost **0115-643000**

Omroep Zeelandradio:
- kabel **87,6** MHz / ether **87,9** fm

Zeeuws

“ Smerres”

Vertaald:

“ ‘s ochtends”

Colofon

Verschijning: **4x per jaar in een oplage van 400 stuks**

Verspreiding: **Ossensisse / Zeedorp**

Bezorging: **Robert Doedee**

Correspondentieadres:

Lageweg 41, 4589KV Ossensisse

Redactie:

**Robert Doedee, Petra Schelle,
Jeroen van Loon, Peter Hiel,
Tjitske Bos.**

Volgend nummer: **januari 2010**

Sluitingsdatum copy: **15-12-2009**

Email: **info@snisser.nl**

Ook zijn er exemplaren verkrijgbaar bij Hof ter Nesse, Herberg de Snis, Bibliotheek en St. Antonius.

Snisjèr: Wilma Richter



Op maandagochtend word ik ontvangen door Wilma, die de bladeren aan het harken is in haar tuin. Wilma woont aan de Weverstraat 11-13 en nodigt mij uit in haar atelier. Wilma woont al vanaf 1976 in Ossensisse en heeft sinds 2 jaar haar atelier naast het huis.

Het eerste wat me opvalt als ik binnenkom, zijn de uitdrukkelijke kleuren waarmee ze werkt. Wilma vertelt dan ook dat ze graag met primaire kleuren werkt. Oorspronkelijk komt Wilma uit de buurt van Zwolle. Haar teken- en schilderlessen volgde ze in Zwolle en de opleiding voor beeldhouwen in Arnhem.

Het werk van Wilma Richter kenmerkt zich door passie en beweging, maar ook door humor en ironie (in haar pentekeningen, etsen en iconen). Ze is wars van het maken van ‘plaatjes’. Er moet een betekenis aan ten grondslag liggen. Wilma werkt voornamelijk met acryl op doeken en panelen. Door de jaren heen heeft ze heel wat werken gemaakt. Afgelopen voorjaar in de maand mei heeft ze open dagen gehouden. Deze zijn erg goed bezocht.

Wilma vertelde me dat ze van tijd tot tijd graag wisselt in het maken van kunst. Soms is het beeldhouwen, dan weer met kleding bezig zijn, etsen of schilderen. Verder is Wilma een liefhebber van de liedkunst. Zij heeft dan ook een geofende stem en vertolkt graag de middeleeuwse en hedendaagse liedkunst. Wat me ook aantrok zijn de kunstwerkjes met stukjes steen, ijzer en wat ze zoal vindt bij de zee.

Ik kan nog veel vertellen, maar eigenlijk moet je het gewoon zelf gaan zien. Dit kan, want iedereen mag een afspraak maken om bij haar langs te gaan. Meer hierover op haar website www.wilmarichter.nl. Ik vond het fijn een kijkje te kunnen nemen.

Jagen zit je in het bloed

Je ziet ze de komende tijd weer vaker op de landerijen hier in de polder. Groepjes jagers en hun drijvers. Tijd om eens navraag te doen hoe dit in zijn werk gaat. Ik ga op bezoek bij Jan Bogaert aan de Drogendijk. Beter had ik het niet kunnen treffen. Hij kan er wel een boek over schrijven.

Typerend is dat de landerijen van oudsher eigendom zijn van boeren of het Kroondomein. Als de eigenaar niet zelf zijn land wil bejagen dan verhuurt hij de jacht. De pachter probeert zoveel mogelijk aaneengesloten landerijen te pachten. Daardoor kunnen ze een gebied zo goed mogelijk in evenwicht houden. Elk voorjaar wordt er een telling gedaan hoeveel stuks wild er zit. Dit gebeurt meestal 's ochtends of tegen de avond. Hieruit kunnen ze opmaken hoeveel stuks wild er geschoten mag worden.

De omgeving van Ossenisse is omringd door een groot gebied waar volop gejaagd kan worden. Jagers spreken ook onderling af om samen op pad te gaan.

Meestal gaat de passie voor de jacht over van vader op zoon. Ook komt het wel voor dat het jagen als sport, je door de hond komt aangewaaid.



Jachthonden zijn gedreven om wild op te halen. Ze werken graag, dus doen niets liever dan de bevelen van hun baas opvolgen. Jagen wordt gedaan om de wildpopulatie in evenwicht te houden en ook om het land van de boeren te beschermen voor hun gewassen. Vooral ganzen grazen de hele boel kaal. Kraaien en kauwtjes veroorzaken ook veel overlast. Daarnaast is de jacht ook een sociaal gebeuren. De jagers gaan meestal in groepen jagen. Ze komen eerst 's ochtends samen en bespreken waar en hoe er gejaagd wordt die dag. Er zijn duidelijke instructies hierover. Ook dient iedere jager zijn jachtakte bij zich te hebben.

De jacht loopt van 15 oktober tot en met 31 januari. Op zon- en feestdagen mag er niet gejaagd worden. Op het eind van de dag wordt het wild verdeeld en genieten de jagers nog eens na van zo'n heerlijke dag in de natuur. Er is nog veel meer te vertellen, maar dat is weer voor een andere keer. Jan, wat een passie, bedankt.

Activiteiten

Agenda Hof ter Nesse:

elke dinsdag Aerobic 19:30u.
(vanaf september)
elke woensdag Country les 20:00u.

Oktober

08-10 Oefenavond 20:00u.
Country
09-10 Dansavond 19:00u.
(met orkest)
10-10 Schieting 14:30u.
10-10 Gaaibollen 19:30u.
10-17 Clubkaarten 19:30u.

November

08-11 Schieting 14:30u.
08-11 Gaaibollen 19:30u.
29-11 St. Nicolaas ??:??u.

December

12-12 Teerdag kaartclub
13-12 Kerstviering 14:00u.
18-12 Oefenavond 20:00u.
Country
20-12 Schieting 14:30u.
20-12 Gaaibollen 19:30u.
26-12 Prijskaarten 14:00u.
(2e kerstdag)

Voor nadere inlichtingen: **0114-682869.**

Herberg de Snis

Elke 1e do Biljartavond 20u.
Om 14 dgn. Bieden/Jokeren 14u.

9-10-11 okt. Mosselweekend
18 okt. MusicAnto
(Snertzondag)
14 nov. Benny de Vet
(wildbuffet)
28 nov. Jolly Beggars
(ierse avond)

St Voormalige Kerk

kerk is open voor publiek za. en zo.
14:00-17:00 (of op afspraak)

Tentoonstellingen:

- t/m oktober: thee / koffie potjes
- v.a. november tot kerst: bierglazen
- rond de kerst: kerststallen

Een tv ster in de polder

Op de Snis wonen redelijk wat mensen die meer dan eens op tv zijn geweest. Dan heb ik het niet alleen over omroep Zeeland, maar over de landelijke tv. Ik denk dat Carla degene is die het vaakst op tv is geweest.

Carla is een prachtig groot Vlaams trekpaard. Misschien beter bekend onder de naam Palmpaard. Carla heeft namelijk in verschillende reclames van Palm geschitterd. Palmkleurig bier met een witte schuimkraag. Ofwel een diepe vossenkleur met blonde manen. Jessica de Waal liep stage op stoeterij Diepensteyn, de stoeterij van de Palmbrouwerij. Aldaar werd ze verliefd op deze prachtige beesten. En ze had geluk. Thuis konden ze goed een trekpaard gebruiken voor de rondritten met paard en wagen. En op de stoeterij kwam er één te koop. Carla deed het namelijk geweldig in de reclames. Maar als fokmerrie voldeed ze niet goed. De veulens die zij kreeg hadden niet de roodbruine kleur die zo karakteristiek is voor de Palmpaarden. En Carla werd bedankt voor bewezen diensten en werd verkocht. Zo kwam ze bij familie de Waal terecht. Regelmatig kunnen wij haar voor de wagen statig voorbij zien paraderen. En zij leeft hier nog lang en gelukkig.



In de vorige courant hebben we 'Gluren bij de Buren' onder de aandacht gebracht. Dezelfde dag kregen we al enthousiaste reacties binnen. 7 november gaat het gebeuren. Verderop in krant meer hierover.

Marco Ottjes heeft te kennen gegeven zich terug te trekken uit het bestuur van de dorpsraad. Erg jammer, maar alle begrip, en we zijn blij dat Marco ook zijn steentje heeft willen bijdragen.

Op 20 oktober organiseren wij een openbare avond met vertegenwoordigers van allerlei actieve groeperingen uit ons dorp. Hiervoor hebben wij alle plaatselijke stichtingen, werkgroepen en commissies die zich in zetten voor de belangen van ons dorp uitgenodigd om met ons van gedachten te wisselen. Het doel van de avond is: elkaar leren kennen, elkaar informeren over ieders bezigheden en inventariseren waar eventuele gezamenlijke belangen liggen. Wat kan de dorpsraad mogelijk betekenen, wat kunnen we onderling aan elkaar hebben? De bijeenkomst vindt plaats in de bovenzaal van Hof ter Nesse om 20.00 uur.

Nog een leuke wetenswaardigheid. De Gemeente Hulst is erg blij met alle activiteiten binnen de dorpskernen. Nu hebben ze een vlag laten maken voor alle dorpen. Op 12 oktober worden de vlaggen uitgedeeld, ter promotie van de gehele Gemeente Hulst. Binnenkort kunnen jullie de vlag zien prijken in ons dorp.

Is u iets opgevallen in het dorp of wilt u actief meedenken, laat het ons weten. We kunnen uw steun gebruiken.

Gluren bij de burens mag

Naar aanleiding van onze oproep in de vorige Snisser Courant hebben we drie bedrijven bereidt gevonden hun deuren voor ons open te zetten. Op 7 november bezoeken we er alvast twee.

We starten de eerste rondleiding om 13.30 uur bij de familie Brouwers. Zij zullen in geuren en kleuren vertellen en laten zien hoe er gewerkt wordt. Hoe al die koeien zo hun weg vinden in de stal, hoe ze gemolken worden, waar de melk bewaard wordt, wat de koeien eten. Het is schitterend te zien hoe die lieve kalfjes daar liggen. Kortom genoeg te beleven en te zien.

Om 14.30 uur kunt u zich dan per fiets, auto of te voet verplaatsen naar het atelier van Luc Ingels. Rond 15.00 uur begint de uitleg. Hij laat zien wat er zoal kan worden geleerd en gemaakt in zijn atelier. Aan de cursussen kunnen zowel beginners als gevorderden deelnemen.

We sluiten dan af zo tegen 15.45 uur.

Bent u enthousiast geworden en wilt u graag gaan "gluren bij de burens", meldt u zich dan aan per e-mail of telefonisch. Bij voldoende deelname kunnen we meerdere groepjes maken en wisselen van locatie. Graag uw reactie aan Suzan Scheele, Lageweg 2, e-mail sanscheele@zeelandnet.nl of telefoon 0623585699. Graag vóór 30 oktober reageren.