

pagina 2

Snisjèrs: Willy Kint

pagina 3

KFAC

pagina 4

Van de dorpsraad

Dorpsfeest Ossenisse 2009

Vrijdagavond 5 juni startte het feest met een warming-up party met Mijnheer Boszmann. De band speelde tot in de vroege uurtjes door. Het publiek, klein maar wel enthousiast, vooral ook over het speciaal geschreven 'Viva La Snis'!

De zaterdagmiddag stond in het teken van de kinderen. Het feest werd geopend door Ridders en Jonkvrouwen. De ridders veroverden de burcht in luttele seconden, waarna zij met zijn allen de ballonnen oplieten. Daarna begon de prijskaarting in Hof Ter Nesse met Bieden en Jokeren. Op het feestterrein begon de Vlaamse kermis met oud-Hollandse spelen. Ondertussen werd het ridder- en jonkvrouwenspel gespeeld. 's Avonds was er de traditionele barbecue in de feesttent voor de inwoners uit Ossenisse, Zeedorp en directe omgeving. Erg fijn dit jaar was ook dat we een kachel hebben kunnen lenen uit de kerk. Het was de hele avond aangenaam warm in de tent. Aansluitend op de BBQ was er een optreden van troubadour Bennie de Vet. Zijn enorme repertoire en aantekelijkheid bleek hem spontaan nog drie gastzangers op te leveren. Hij staat alweer op het wensenlijstje voor volgend jaar (met assistentie..!?).

De zondag begon alweer om 11:00 uur met het volleybaltoernooi. 6 Teams begonnen met zonnetje aan de wedstrijden. We waren gastvrij ontvangen door Hof ter Nesse, waar de meesten dankbaar een bakje koffie gingen halen na de avond ervoor. Er hing een goede sportieve sfeer, en de deelnemers waren enthousiast. Ook op zondag was er weer van alles te doen: Vlaamse kermis in de tent en gaaibollen in Hof ter Nesse. Om 15:00 uur begon de muziek met de Maffoos, die de sfeer er al snel in kregen. Toen in de loop van de middag het zonnetje door kwam, wisten nog een heel aantal vooral echte Snissenaren de weg naar het feest te vinden.

En dan op maandag, traditioneel 's ochtends de prijskaarting in Herberg de Snis, en 's avonds biljarten. Het biljarten leverde vele hilarische momenten op. De goed bezochte avond leidde tot de oprichting van een biljartavond op iedere 1e donderdagavond van de maand, die komende september voor het eerst van start gaat.

Fietsveerpont

Laurens en Ria de Brouwer varen ook dit jaar weer uit met hun Zomerpontje. Het fietsveerpont zal van 29 juni t/m 28 augustus de overtochten verzorgen tussen Hansweert en Perkpolder.

De afvaarten zijn op maandag, woensdag, vrijdag en zondag om 9.00, 11.00 en 15.45 uur vanuit Perkpolder. Vanuit Hansweert zijn de afvaarten op die dagen om 10.00, 12.00 en 16.30 uur.

Dankzij subsidies heeft Laurens het tarief voor een overtocht voorlopig vast kunnen stellen op 4 euro voor volwassenen en 2 euro voor kinderen.



Buurtbus

Ossenisse naar Clinge (489)

via Kloosterzande - Graauw - Hulst
Maandag t/m Vrijdag vertrektijden:
7:52 10:02 12:02 14:02 16:02

Veolia

Ossenisse naar Terneuzen (16)

via Zeedorp - Reuzenhoek
Maandag t/m Vrijdag vertrektijden:
vanaf 6:36 elk uur t/m 18:36

Zaterdag

vanaf 7:36 elk uur t/m 18:36

Zondag

vanaf 8:36 elke twee uur t/m 18:36

Voor compleet reisadvies:

0900-9292 (€ 0,70 per min.)

www.9292ov.nl

www.veolia-transport.nl

Noodnummers

Politie **0900-8844 / 112**
Alarmcentrale **112 / 0118-414444**
Huisartsenpost **0115-643000**

Omroep Zeelandradio:

- kabel **87,6** MHz / ether **87,9** fm

Zeeuws

“Vreed gjern”

Vertaald:

“heel graag”

Colofon

Verschijning: **4x per jaar in een oplage van 400 stuks**

Verspreiding: **Ossenisse / Zeedorp**

Bezorging: **Robert Doedee**

Correspondentieadres:

Lageweg 41, 4589KV Ossenisse

Redactie:

**Robert Doedee, Petra Schelle,
Jeroen van Loon, Peter Hiel,
Tjitske Bos.**

Volgend nummer: **oktober 2009**

Sluitingsdatum copy: **15-09-2009**

Email: **info@snisser.nl**

Ook zijn er exemplaren verkrijgbaar bij Hof ter Nesse, Herberg de Snis, Bibliotheek en St. Antonius.

Snisjèr: Willy Kint

Dit keer besteden we aandacht aan een bijzondere Snisjèr: Willy Kint.

Enkele weken geleden was er in Herberg de S'nis een avondvullend programma geheel gewijd aan deze oud-dorpsgenoot. Willy is schrijver en heeft altijd geschreven onder de naam J.W. Hofwijk. Willy werd geboren op 16 mei 1920 als zoon van de hoofdonderwijzer aan de Weststraat nummer 6. In die tijd stond deze woning vastgebouwd aan de lagere school. Velen van ons kunnen zich dit wel herinneren.

Na de kostschool-periode ging hij economie studeren in Tilburg, totdat de oorlog uitbrak in 1940 en hij werd opgeroepen. Hij raakte aan het zwerven toen de Duitsers hem wilden arresteren.

Na een avontuurlijke bezettingstijd kwam hij eind 1944 bij het Amerikaanse leger terecht en werd daar oorlogscorrespondent.

Willy kwam te werken voor diverse dagbladen en ook voor de toen bekende radio Herrijzend Nederland. Na de oorlog vertrok hij naar Indonesië om daar verslag te doen van de gevechten.

Geen andere Snisjèr zal zo bereisd zijn als Willy Kint, zeker voor zijn tijd. Willy werd een gewaardeerd schrijver en reisde heel de wereld over. Hij schreef boeken over de oorlog in Indonesië ('De hitte van de dag'), trok naar Canada en Amerika om een boek over deze landen te schrijven en verbleef veelvuldig overal in Afrika.

Bijna elk jaar een nieuw paspoort met honderden stempels en visa.

Ondanks het feit dat Willy al op jonge leeftijd ons dorp heeft verlaten is hij bovenal altijd voor zijn gevoel Snisjèr gebleven.

Op de vraag waar hij het liefst zou willen wonen, nadat hij zoveel landen en werelddelen heeft gezien, krijgt men onmiddellijk te horen: "In Ossenisse..."

In heel zijn leven en alle werken die van zijn hand zijn verschenen, komt de speciale voorliefde voor ons dorp als rode draad steeds weer naar boven. Overal ter wereld waar hij ook was en in al zijn boeken staan stukjes vermeld, dat er steeds heimwee is naar die ene plek die hem zo lief is... Ossenisse.

Daar waar volgens hem ondanks de armoede zijn jeugd een gouden tijd was; hij is fanatiek trots op het kleine dorp aan de Schelde.

Het laatste boek dat van zijn hand is verschenen, is een boek over Ossenisse zelf, meer dan 800 bladzijden dik....

Verhalen over zijn jeugd en een mooie beschrijving van het dagelijks leven hier in die tijd.

Over de invloed van de kerk, hardwerkende mensen die leefden van het land en vooral ook de bijverdiensten die veel Snisjèrs hadden met het fokken van konijnen.

Velen op de Snis hebben het boek inmiddels aangeschaft en gelezen.

Voor degenen die zich willen verdiepen in het leven op de Snis in vroegere tijden is het boek een echte aanrader! Het is verschenen bij uitgeverij Gopher in Amsterdam en nog steeds verkrijgbaar.



KFAC

Het FAC is al jaren een begrip in Ossensisse! In vroeger dagen organiseerde het tal van grootse activiteiten: we denken dan aan een barbecue (wat in die tijd nog uitzonderlijk was), uitstappen naar attractieparken, fietstochten en ga zo maar door. Half Ossensisse liep uit als er iets werd georganiseerd door het comité. Later zwakte dit af en uiteindelijk werd de laatste jaren enkel nog Sinterklaas gevierd en Koninginnedag.

Bert Buijle kreeg al een aantal jaren hulp van jonge moeders bij het organiseren van de Sinterklaasviering en deze jonge moeders zijn benaderd om het stokje van Bert over te nemen.

Tegelijkertijd ging in 2006 een initiatief van start om de kinderen van Ossensisse meer samen te laten spelen (en werken) in groepsverband, met plezier en eigen inbreng. Ook dit initiatief was een succes en heeft inmiddels al geresulteerd in twee uitvoeringen.

Omdat het Fac overgenomen was door de moeders, die ook de Bonte Middag organiseren leek het ons een goed plan om ook de Bonte Middag te voegen bij het FAC, om zo één stichting, dus ook één boekhouding en één verantwoordingsplicht te hebben. Voor het gemak hebben we het zelf omgedoopt in KFAC (=Kinder Feest- en Activiteiten-Comité), onze doelgroep zijn kinderen tot en met 12 jaar.

De laatste activiteit die we dit jaar hebben ondernomen, is de viering van Koninginnedag. De kinderen vinden het super spannend om bingo te spelen, dus die activiteit is ook dit jaar teruggekomen in combinatie met een knutselactiviteit met het thema van die dag. Een hele leuke combinatie voor alle leeftijdscategorieën, de kleinsten waren super trots op hun zelfgemaakte t-shirt en de grootsten hebben ook hun best gedaan voor een nieuw (sport)shirt.

De plannen voor komend najaar zijn nog niet helemaal duidelijk, maar



we willen de kinderen toch graag nog actief laten samen spelen en samen werken. Of het nu met een bonte middag is of dat we iedere maand een activiteit gaan organiseren (op een vaste middag), alles staat eigenlijk nog open.

Activiteiten

Agenda Hof ter Nesse:

elke dinsdag Aerobic 19:30u.
(vanaf september)
elke woensdag Country les 20:00u.

Juli

10-07 Oefenavond 20:00u.
Country
11-07 Kaartclub 19:30u.
(Ons Vermaak)
18-07 Dansavond 20:00u.
(met orkest)
19-07 Schieting 14:30u.
19-07 Gaaibollen 19:30u.

Augustus

02-08 Schieting 14:30u.
02-08 Gaaibollen 19:30u.
15-08 Dansavond 20:00u.
(met orkest)

September

05-09 Oefenavond 20:00u.
Country
13-09 Schieting 14:30u.
13-09 Gaaibollen 19:30u.
19-09 Kaartclub 19:30u.
(Ons Vermaak)

Oktober

09-10 Oefenavond 20:00u.
Country
10-10 Dansavond 20:00u.
(met orkest)
11-10 Schieting 14:30u.
11-10 Gaaibollen 19:30u.
17-10 Kaartclub 19:30u.
(Ons Vermaak)

Voor nadere inlichtingen: **0114-682869.**

Herberg de Snis

hele zomer geopend op di t/m zo
vanaf 11 uur.

St Voormalige Kerk

kerk is open voor publiek za. en zo.
14:00-17:00 (of op afspraak)

Tentoonstellingen:

- juli: wandkleden quilt/patch
& reclamepennen en bierglazen
- augustus: aquarellen van Danielle
Engelen en een verzameling
bierglazen

Zoals het vroeger was...

We kunnen er niet omheen: de werken die aan de zeedijk momenteel plaatsvinden. Het bijzondere daaraan is dat voor het eerst sinds tijden weer rechtstreeks goederen worden gelostaande zeedijk op Ossenisse. Net voorbij de Prinsenbout is een nooddam aangelegd, waar via een kraan op een ponton schepen aanleggen en worden gelost. Het doet terugdenken aan vroeger tijden, daar aan de trap aan het Zeedorp, waar er schepen aanlegden. Lang vervlogen tijden, het Zeedorp was amper bestraat of wellicht lagen er stukken 'kalesai'stenen (kinderkopjes). Via kleine karretjes over een rails en met kruiwagens werden de bieten uit de Snisse polders in het schip geladen. Op het land en met het sjuwen de dijk over. Heel de bevolking van Ossenisse en Zeedorp werkte daar aan mee. Het Zeedorp had in die tijd een havenfunctie. Later in de jaren '70, toen er al tientallen jaren geen schip meer op het Zeedorp had aangelegd, werden er ineens grote plannen gemaakt. Voor een haven en industrie in onze Snisse polders. Diep vaarwater aan de Knuitershoek was ideaal om er een haven te stichten. Opkomende industrie was op zoek naar een vestingsplaats. Nieuwbouwplannen pasten niet meer in het bestemmingsplan. Waardoor er nooit de uitbreiding van het dorp kwam, die het nodig had. Heel het dorp protesteerde in die tijd. De haven is er nooit gekomen en ook niet de industrie. En zal er ook wel nooit komen. Nu, 35 jaar later, komen die herinneringen weer boven. Er legt weer een schip aan op de Snis...

Het eerste half jaar van 2009 zit er al weer bijna op. Er zijn wederom verschillende activiteiten geweest in ons dorp.



Het FAC heeft voor de kinderen allerlei activiteiten georganiseerd op Koninginnedag, de Stichting Snisse dorpsfeest heeft inmiddels het derde dorpsfeest georganiseerd en de werkgroep Verkeer een straatspeeldag (zie foto's www.dorpsraadossenisse.nl en www.wvozhives.nl). De werkgroep Dorpszicht heeft al diverse plannen de revue laten passeren, maten opgenomen en gaat aan de gang om duidelijke ontwerpen op tekening te maken en/of als maquette uit te voeren. Deze zullen te zijner tijd aan de Snisse burgers voorgelegd worden om uit deze ontwerpen keuzes te maken. Als dorpsraad zijn we voornemens 20 oktober een vergadering te beleggen waarvoor wij afgevaardigden van alle Snisse stichtingen, werkgroepen, verenigingen en organisaties uitnodigen om met elkaar te overleggen wat we aan elkaar kunnen hebben. Andere belangstellenden zijn die avond ook welkom. Tijdens de jaarvergadering in maart hebben we afscheid genomen van onze secretaris Elly Cappendijk. Elly is sinds 2006 secretaris van de dorpsraad geweest en heeft een zeer actieve bijdrage geleverd aan het functioneren van onze dorpsraad. Ook heeft zij namens de dorpsraden deel uitgemaakt van de WMO-raad van de gemeente Hulst. Zij wordt opgevolgd door Suzan Scheele.

Mag ik me even voorstellen:

Hallo. Ik ben Suzan Scheele en ben vanaf 1 april als secretaris van de Dorpsraad begonnen. Ik woon aan de Langeweg 2, samen met Jeroen van Loon, en hoop mijn steentje bij te kunnen dragen aan de ontwikkelingen en behoud van het dorp. Ik sta dan ook altijd open voor opmerkingen, aanmerkingen, verbeteringen en nieuwe ideeën. U mag me ook bellen op nummer 06-23585699. Als we aan het dorp willen werken, hebben we u steun hard nodig.



Gluren bij de burens:

De leden van de dorpsraad hebben een nieuw initiatief dat we graag aan u willen voorleggen. Ons dorp telt veel zelfstandige bedrijven en ondernemers. Daar zijn we best trots op. Nu weten we vaak niet wat zo'n bedrijf eigenlijk inhoudt. Weet u hoe vaak een koeienboer zijn vee naloopt, hoeveel liter melk een koe per dag geeft? Hoe vroeg een varkensboer zijn bed uit gaat, wanneer al die varkens gevoerd worden? En niet te vergeten, aan welke regels ze allemaal moeten voldoen? Een makelaar op ons dorp? Hoe bereikt hij zijn klanten? Waar is zijn etalage? Daarom de oproep aan zelfstandigen of wij eens mogen komen kijken? En dan bedoel ik iedereen van het dorp die daar interesse voor heeft. Allereerst een oproep: wie durft zijn bedrijf te laten zien en wie is er trots op zijn bedrijf en wil daar graag iets over vertellen? We hopen in oktober dan langs te mogen komen met een groepje enthousiaste, nieuwsgierige Snissenaren. Wilt u mij per e-mail laten weten dat u bereid bent, dan spreken we samen een datum af die u schikt. Graag mailen aan sanscheele@zeelandnet.nl of bellen op nummer: 0623585699 (na 18.00 uur).