

pagina 2

Snisjèr: Marianne Keultjes

pagina 3

Export: Familie Wolfert

pagina 4

**van de Dorpsraad
Rondje Pontje -50%**

Snisse Dorpsfeest 2008

Hoewel de weergoden ons minder goed gezind waren dan vorig jaar kunnen we toch terugkijken op een geslaagd dorpsfeest. De opening op vrijdagavond heeft wethouder Clen de Kraker (en zijn zoon) voor zijn rekening genomen. Samen hebben ze levend ganzenbord gespeeld, waarbij de wethouder een aantal vragen moest beantwoorden.

Het sluitstuk van de opening was het oplaten van ballonnen door de kinderen uit Ossenisse. De ballon van Hanna Moree kwam in Ridderkerk en die van Giel Huige landde in Woerden. 's Avonds in de tent werden we verrast door de energieke feestmuziek van Mijnheer Boszmann (dorpsgenoot Jos van een andere kant).

Het natte gras, tijdens het volleybal, zorgde regelmatig voor de nodige hilariteit door val-, slip- en glijpartijen. Dat nam niet weg dat er fanatiek gebald werd en er een hele terechte winnaar uit de bus kwam. De barbecue was gezellig, lekker, maar ook koud. De mensen van Semper Gaudette verzorgde de muzikale omlijsting, inhaken en wegwezen.

Zondag was het beter weer. De (jonge)mannen die in de herberg aan het pokeren waren lieten zich daar niet door afleiden. De Oelewappers hadden een pokerwedstrijd georganiseerd, met meer toeschouwers dan deelnemers, maar daarom niet minder spannend. Buiten hebben

de Snisser kinderen een auto omgetoverd tot een 'piece of art'. Eerst voorzichtig, maar al snel LEKKER KLIEDEREN!!!

Degeschilderde verkeersborden komen in september langs de kant van de weg terug. 's Middag waren er ook een heleboel auto's onder het motto: 'Alleen maar kijken, niet aankomen'.

Wat de één een prachtige oldtimer vond, beoordeelde de

ander als spuuglelijk. De fantastische muziek van Bennie de Vet en de zon hebben er zeker aan bijgedragen dat de zondagmiddag een gezellig drukke afsluiting vormde. Tot volgend jaar!



De cafeekes van de Snis

Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar zoals we nu nog één café-restaurant hebben op de Snis, zo waren er tot in de jaren 50 wel meer dan 10!

Het langst bestaande café uit die reeks stond tegenover de kerk, café 'Hermans' genaamd. Het was de pleisterplaats van de Snis, waar je in vroeger tijd ook nog als het moest je paard en span kwijt kon in de buurt! Vooral na de Heilige Mis op zondag ging iedereen, maar vooral de mannen er langs.

In sommige cafés werd er nog 'op den balk' geschreven, totdat het maandloon weer binnenwas. Ouderen zullen het zich vast wel herinneren. Ieder stukje van het dorp had zo wel haar eigen café: het café van 'Marie Koen' wat je als eerste tegen kwam als je naar de Snis kwam via de Grindweg, het café van Jules Kint stond op de Walenhoek naast de smidse (de smederij), café Warrens (nog te zien op de gevel, thans Dorpsstraat 2) en zelfs het

vervolg op pagina 4

Buurtbus

Ossenisse naar Clinge (489)

via Kloosterzande - Graauw - Hulst
Maandag t/m Vrijdag vertrektijden:
7:56 10:37 12:37 14:37 16:37

Veolia

Ossenisse naar Terneuzen (16)

via Zeedorp - Reuzenhoek
Maandag t/m Vrijdag vertrektijden:
vanaf 6:36 elk uur t/m 18:36
Zaterdag
vanaf 7:36 elk uur t/m 18:36
Zondag
vanaf 8:36 elke twee uur t/m 18:36
Voor compleet reisadvies:
0900-9292 (€ 0,70 per min.)
www.9292ov.nl
www.veolia-transport.nl

Noodnummers

Politie **0900-8844 / 112**
Alarmcentrale **112 / 0118-414444**
Huisartsenpost **0115-643000**

Omroep Zeelandradio:
- kabel **87,6 MHz** / ether **87,9 fm**

Zeeuws

“ ’t Is kloten van den bok !”

Vertaald:

“Dat is echt balen !”

Colofon

Verschijning: **4x per jaar in een oplage van 400 stuks**

Verspreiding: **Ossenisse / Zeedorp**

Bezorging: **Alex de Waal**

Correspondentieadres:

Lageweg 41, 4589KV Ossenisse

Redactie:

Robert Doedee, Petra Schelle,

Jeroen van Loon.

Volgend nummer: **april 2008**

Sluitingsdatum copy: **15-3-2008**

Email: **info@snisser.nl**

Ook zijn er exemplaren verkrijgbaar bij Hof ter Nesse, Herberg de Snis, Bibliotheek en St. Antonius.

Snisjèr: Marianne Keultjes

“Wat beweegt een mens te verhuizen van de grote stad naar een dorp en wel naar Ossenisse in Zeeuws-Vlaanderen?” Zo begint Marianne haar verhaal. Op zoek naar een nieuwe plek raakte ze gecharmeerd van het leven in Zeeuws-Vlaanderen en alles wat de omgeving te bieden heeft.

Toen de kans kwam om een huis te kopen, heeft ze die aangepakt. Het werd Salatiga aan de Lageweg. Een leuk huis met tuin, mooi uitzicht over de polder, dichtbij de Schelde, gelegen tussen Hulst en Terneuzen en ook vlakbij Antwerpen en Gent (“leuk om te shoppen en ook met een groot cultureel gebeuren zoals de Gentse Feesten”). Kortom een huis met veel mogelijkheden, waar vooralsnog heel veel aan verbouwd moet worden. Samen met haar vriend is Marianne druk met de verbouwing bezig. Ze heeft het plan om een B&B (bed and breakfast) te beginnen.

Inmiddels is Marianne zeer verknocht geraakt aan de rust, de gezelligheid van het dorpsleven (“iedereen zegt elkaar gedag”), de mooie luchten, het uitzicht, de Schelde en vooral géén files.

Marianne heeft een oude tekening van het huis, waarop te zien is dat



Salatiga ooit een café is geweest. “Wanneer iemand mij hierover meer zou kunnen vertellen, hoor ik dat graag. En ook over de naam van het huis wil ik graag meer weten. Salatiga is een stad in Indonesië, maar waarom heet dit huis zo?”. Wie Marianne hierover meer kan vertellen, kan ook contact opnemen met de redactie van de Snisser Courant.

Al twee keer heeft Marianne het dorpsfeest meegemaakt: “dit zijn natuurlijk enorm leuke initiatieven, ik heb ervan genoten”.

Tot zover het verhaal van een nieuwe bewoonster die het prima naar haar zin heeft op de Snis. Marianne heeft beloofd ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen omtrent de verbouwing en haar plannen voor de B&B. Daar gaan we haar als redactie graag aan houden!

Info Salatiga uit Wikipedia: Salatiga is een stadsgemeente (kota otonom of kotamadya) in de Indonesische provincie Midden-Java. Deze gemeente wordt helemaal omgeven door het regentschap Semarang. Salatiga ligt ongeveer 40 km ten zuiden van de stad Semarang, en midden op de weg tussen deze stad en Surakarta. De stadsgemeente ligt tevens aan de oostelijke Merapiflank. In 2003 woonden er in Salatiga 159.000 mensen. Meer info: www.salatiga.nl.



Export: Familie Wolfert

Voor het geval dat er Snissenaren zijn die ons niet kennen - wat natuurlijk kan na meer dan 7 jaar - wij zijn Johan, Nathalie, Yuri en Naomi Wolfert en vertrokken op 3 februari 2001 voorgoed naar Tasmania in Australië. Na eerst onze 2 kinderen toen op school te hebben geïnstalleerd en ons reilen en zeilen hier op de rails gezet te hebben betrokken we op 19 april 2001 ons nieuwe huis en boerderij. Dat eerste jaar herinneren we ons als zeer hectisch.

De zomers zijn hier veelal lang en vrij droog, dus moet er op de gewassen geïrrigeerd worden. Ook omdat we hier rode vulkanische grond hebben die erg groeizaam, maar ook erg doorlatend is. Het eerste jaar hebben we met de oude irrigators uitgezeten, maar het jaar daarop hebben we de hele boerderij omgebouwd tot een simpeler systeem. We hebben twee 100 pk pompen om water vanuit ons eigen meer op het land te brengen. De eerste paar jaar was dat natuurlijk leren, maar nu gaat dat zo goed dat we ons met de betere telers van Tasmania kunnen meten. Er worden hier ook competities gedaan en we hebben dan ook al een aantal keren prijzen gewonnen.

In de loop der jaren hebben we heel wat verbeteringen aangebracht en hebben we een Europees type boerderij. We telen hier spruiten, uien, aardappelen, doperwtten, sperziebonen, tarwe, papaver (opium voor morfine), pyrethrum (voor vliegenspray), soms wortelen en we hebben ook boekweit geteeld met veel succes. November en december zijn we hier altijd zeer druk en dat maakt het des te vreemder om Kerst in de warmte te vieren. Meestal wordt er hier dan ook uitgebreid gebarbecued. Oudjaar vieren we al waterskiënd en kamperend met vrienden aan het meer, met een enorm kampvuur in plaats van vuurwerk. Inmiddels hebben we een boerderij erbij gekocht. Verder hebben we ons gespecialiseerd in het telen van spruiten, wat nu onze uitdaging is (in Nederland was dat onze boomgaard). We hebben dan ook onze eigen spruiten-oogstmachine uit Nederland geïmporteerd.

De kinderen hebben zich prima gesetteld. Beiden zitten nog op de high school: Yuri in het 6e (laatste) jaar en Naomi in het 4e. Yuri is nu 18 en rijdt sinds zijn 16e met de auto. Naomi is druk aan het studeren en mag binnenkort ook gaan auto rijden. Ja jullie begrijpen het goed, dat mag hier met 16 jaar, reuze handig! Naomi en ik rijden hier nog steeds paard, zij het dan wel door de bossen en bergen en Yuri heeft een motor waar hij mee de boerderij rond crosst. In de zomer waterskiën we met z'n vieren op het meer, een klein half uurtje hier vandaan.

Groeten aan iedereen die ons nog kent.



Activiteiten

Agenda Hof ter Nesse:

elke woensdag Country les 20:00u.

Juli

- 12-7 Dansavond orkest 20:00u.
- 19-7 Rommelmarkt 11:00-15:00u
- 20-7 Schieting 14:30u.
- 20-7 Gaaibollen 19:30u.

Augustus

- 3-8 Schieting 14:30u.
- 3-8 Gaaibollen 19:30u.
- 9-8 Club Kaarten 19:30u.
- 15-8 Oefenavond Country 20:00u.
- 16-8 Dansavond orkest 20:00u.

September

- 7-9 Schieting 14:30u.
- 7-9 Gaaibollen 19:30u.
- 13-9 Oefenavond Country BBQ 20u.
- 20-9 Club Kaarten 20:00u.

Voor nadere inlichtingen: **0114-682869**.

St Voormalige Kerk

kerk is open voor publiek wo. tm zo. 14:00-17:00 (of op afspraak)

Juli:

2 tm 27 Thee- / koffiepotten

Augustus:

2 tm 17 Speldjes- en beren
20 tm 31 Borduurwerk & Rozenkranzen

Open dag recreatieboerderij de Zeemeeuw

Aan de Weststraat nabij de campings hebt u wellicht de laatste twee jaar enige bouwactiviteiten waargenomen. Wij zijn naast onze camping (de Zeemeeuw) gestart met een heel andere vorm van recreatie. We hebben van onze boerderij een recreatieboerderij gemaakt.

De rust, de ruimte, de kleinschaligheid en de paarden zijn de pijlers onder het project. Voor de paardenliefhebbers met of zonder eigen paard een heel bijzondere stek. Je kunt paardrijles krijgen van Jessica en ook een rit met ons rijtuig meemaken.

Hebben wij u nieuwsgierig gemaakt, kom gerust eens een kijkje nemen. Op zondagnamiddag 31 augustus vanaf 14.00 uur bent u welkom voor een bezichtiging van ons project. Meer informatie vindt u op www.blokhutverhuur.com.

Vervolg: cafeekes van de Snis

Zeedorp had haar eigen café met het café van Sjef Warrens (thans Zeedorp 6).

Het was een tijd waarin de wereld niet veel verder ging dan het eigen dorp en het leven zich bijna volledig afspeelde op de Snis. Met in en rond zo'n café van die typische spelen uit de streek: bieden, gaai-bollen, schieten of pieren... Aangezien de meeste mensen in Ossenissee leefden van de landbouw, er veel seizoenarbeid was en grote gezinnen, waren alle inkomsten van zo'n café welkom om te voorzien in het bestaan van menig Snisjèr!



De afgelopen maanden heeft het dorpsleven van ons dorp niet stil gestaan. Zoals we in de vorige editie reeds meldden heeft de werkgroep verkeer het filmpje "Hoe mis het kan gaan op de Snis" ingezonden ter gelegenheid van de actie 'kinderen verkeersveilig' in het kader van het 125-jarig bestaan van de ANWB. Inmiddels zal het velen van u niet zijn ontgaan dat we met ons filmpje in de prijzen zijn gevallen bij de ANWB. Namens de provincie Zeeland zijn wij uitverkoren en zal de ANWB alles in het werk stellen om ons bij ons streven te helpen zaken voor elkaar te krijgen. 25 juni is er een officiële start gegeven door, met deskundigen van o.a. de ANWB, gemeente Hulst, Waterschap, ROVZ, de route te fietsen die de kinderen naar school moeten maken. Houdt u de website www.dorpsraadossenissee.nl in de gaten dan bent u als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.

Dan hebben we ook de tweede editie van het dorpsfeest gehad. De werkgroep dorpsfeest heeft weer voor een prachtige invulling gezorgd en hard gewerkt om alles zo goed mogelijk te laten lopen. Ik denk dat ik namens eenieder hiervoor de werkgroep een pluim op de hoed mag steken. Bravo en óp naar de derde editie: houd volgend jaar het weekend van 5-6-7-8 juni vrij!

En tot slot: de dorpsraad is bezig een inventarisatie te maken van al het achterstallige onderhoud in onze kern. Wij vragen uw medewerking om met ons mee te kijken en ons te laten weten wat u vindt dat er gerepareerd /vervangen etc. moet worden. Wij nodigen de contactwethouder voor ons dorp Clen de Kraker en de contactambtenaar Evert de Moor uit voor een ronde door het dorp om een plan van aanpak te maken. Meldingen via de website, of aan Marco Ottjes: telefoon 683225 of schriftelijk: Lageweg 39. Dit hoeft u niet te beletten om uw bemerkingen al door te geven aan het meldpunt van de gemeente telefoon 0114 389210.

Overtocht helpt goedkoper

De Rondje Pontje behouden voor de toekomst wordt moeilijker. Het aantal gebruikers van het pontje is laag (wellicht vanwege het tarief) en de brandstofprijzen rijzen nu de pan uit. Bij wijze van proef doneren de gemeente Hulst, de gemeente Reimerswaal en de provincie Zeeland ieder dit jaar € 1,- als stimulanssubsidie op een kaartje. Daarmee kost een kaartje voor een volwassene nu € 3,- en voor een kind € 1,50 .

Nu de financiële drempel een stuk lager ligt, hopen we dat iedereen gebruik gaat maken van het pontje. Dit is de kans voor de bevolking van Zeeuws-Vlaanderen om te laten zien dat ze werkelijk de oude pont mist en dus het pontje van Perkpolder naar Hansweert wil behouden! Vertel het verder aan vrienden en kennissen, zodat we veel mensen kunnen overzetten. Meer informatie is te vinden op www.de-atol.nl.