

pagina 2

Oude gemeentehuis

pagina 3

Snisser Dorpsfeest
Kinder- & jongeren act

pagina 4

St. Voormalige kerk Osse-
nisse & Dorpsraad

Dertig Kleine Ossekoppen

Onder begeleiding van Patrick Roelans van Het Feest en de dames van de Raad van Elf werd het limonadebal een daverend succes. Al heel wat jaartjes verzorgt Patrick de muziek op het limonadebal. "Ik kijk er altijd erg naar uit." Een aantal praatjesmakers van het limonadebal aan het woord:

Lisa (6 jaar): "Het carnaval is superleuk om naar toe te gaan. Het is leuke muziek en we kunnen dan mooi dansen!"

Martijn (7 jaar): "Het leukste van carnaval is dat je kunt dansen. Zijn zusje Angele van 9 jaar vindt de stoet het mooiste van het carnaval." Kiara is twee en ze vindt dansen wel erg leuk, dat is aan haar gezichtje af te lezen en ze beweegt volop mee op de muziek.

Anouk (8jaar): "Alles is vandaag leuk, maar dansen is wel het leukste misschien."

Rachella (6 jaar): "Het leukste is om naar de optocht te kijken."

Samme (4jaar): "Chips! Dat vind ik het leukste vandaag."

Nick (4 jaar): "Ik vind de wagens het mooist."

Terra (6 jaar): "Het mooiste liedje is lief klein konijntje, daar kun je leuk op dansen."

Tijs vertelt dat hij zijn eigen loopgroepje het leukste vindt, maar ook dweilen en chips zijn geweldig.

Sanne (4 jaar): "Ik vind de wagens het mooist."

Britte (6 jaar): "Het leukste is dansen."



Prinses Agnes

Waar Prins Carnaval een belangrijke rol speelt binnen de meeste carnavalsverenigingen, viert binnen onze Ossekoppen de Prinses hoogtij. "Ik koester mooie herinneringen aan het Carnaval op de Snis. In mijn tijd hadden we op het dorp nog geen carnavalsvereniging. Toen ik werd gevraagd om Prinses te worden van de Raad van Elf vrouwen, had ik geen idee wat mij te wachten stond. Toen ik eenmaal op de tafel stond als Prinses wist ik waar ik ja op had gezegd. In eerste instantie had ik het gevoel dat ik er was ingetrapt, maar naderhand ben ik er alleen maar heel erg van gaan genieten. Op een gegeven moment kregen wij natuurlijk meer aandacht met elf vrouwen, destoet werd georganiseerd en werd steeds groter. We kregen een eigen prinsessenwagen. Heel bijzonder was dat voor ons dorp. Toen ik ouder werd, kon ik niet meer zo lang staan. De meiden hebben toen een zetel op de wagen bedacht, speciaal voor mij. Ik had er nog lang geen oren naar om te stoppen. Zo ben ik heel lang een zittende Prinses Carnaval gebleven. Het was geweldig dat de meiden zoals Vivian en Elizabeth mij op sleeptouw namen. Toen het echt niet meer ging ben ik gestopt, met pijn in mijn hart, maar met mooie herinneringen.

Buurtbus

Ossensisse naar Clinge (489)

via Kloosterzande - Graauw - Hulst
Maandag t/m Vrijdag vertrektijden:
8:07 10:37 12:37 14:37 16:37

Veolia

Ossensisse naar Terneuzen (16)

via Zeedorp - Reuzenhoek
Maandag t/m Vrijdag vertrektijden:
vanaf 6:36 elk uur t/m 18:36
Zaterdag
vanaf 7:36 elk uur t/m 18:36
Zondag
vanaf 8:36 elke twee uur t/m 18:36
Voor compleet reisadvies:
0900-9292 (€ 0,70 per min.)
www.9292ov.nl
www.veolia-transport.nl

Noodnummers

Politie **0900-8844 / 112**
Alarmcentrale **112 / 0118-414444**
Huisartsenpost **0115-643000**

Omroepzeelandradio:
- kabel **87,6** mHz / ether **87,9** fm

Zeeuws

“Tj was den bout af ...”

Vertaald:

“Hij was helemaal uitgeput”

Kent u ook een leuk Zeeuws spreekwoord, spreuk of gezegde. Geef het aan ons door.

Colofon

Verschijning: **4x per jaar in een oplage van 400 stuks**

Verspreiding: **Ossensisse / Zeedorp**
Bezorging: **Alex de Waal**

Correspondentieadres:

Weststraat 1a, 4589RM Ossensisse
Redactie:

Esther Rol, Robert Doedee, Petra Schelle, Jeroen van Loon.

Volgend nummer: **juli 2007**

Sluitingsdatum copy: **15-06-2007**

Email: **snisser@zeelandnet.nl**

Ook zijn er exemplaren verkrijgbaar bij Hof ter Nesse, Herberg de Snis, Bibliotheek en St. Antonius.

Oud gemeentehuis

Wie kent het niet, het oude gemeentehuis van Ossensisse aan de Lageweg. Ook de bewoners zijn voor vele Snisjers bekend: de familie Verrassel bezorgt folders en regionieus in onze brievenbussen.



Willy, meneer Verrassel, verzamelt ook nieuws. Deze hobby is ontstaan toen hij vervroegd met pensioen ging. Inmiddels heeft Willy 48 mappen met krantenknipsels over speciale gebeurtenissen in en rond Ossensisse van 1993 tot heden. Vaak met door Willy zelf gemaakte foto's, want ook dat is een hobby van hem. “We zoeken nog wel ‘s wat op, als we maar ongeveer weten wanneer het was”, zegt zijn vrouw Ida (van Kampen).

Beiden gingen elke week naar de kerk in Ossensisse, die op 5 juli 1998 gesloten is (even opgezocht in het archief van Willy) en nu woonbestemming heeft. Het kerkhof onderhouden ze, samen met andere vrijwilligers, nog steeds. Willy heeft prachtige foto's gemaakt van onder andere de glas-in-loodramen, waar nu kaarten van te koop zijn in de kerk.

Peter, de zoon van Willy en Ida, is timmerman en heeft net een plan getekend voor de verbouwing van zijn eigen huis: het huis van de overleden overbuurman Frans, dat Peter zelf gaat opknappen. Willy en Ida hebben ook een dochter, Anja, en twee kleinkinderen op wie ze regelmatig passen.

In 1972 hebben Willy en Ida het oud-gemeentehuis gekocht, het stond toen al enkele jaren leeg. Het pand heeft maar kort dienst gedaan als gemeentehuis, het is in 1924 gebouwd en bij de herindeling in 1936 verloor het zijn functie. Ossensisse werd toen gevoegd bij de nieuwe gemeente Vogelwaard. In de woonkamer zijn het hoge, op stro gestuikte plafond en de lamp van de raadszaal nog aanwezig. In de hal ligt de originele tegelvloer. De secretarie lag aan de linkerkant van de voordeur met het archief daarachter. Vanaf 1937 heeft het pand verschillende functies gehad, zoals kleuterschool, Boerenleenbank, toneel, Witgele kruisgebouw en onderdak voor de scouting.

Ida is geboren en opgegroeid aan de Noordstraat. Willy op de voormalige boerderij Zeldenrust aan de Zoutlandsedijk. Deze is ook te vinden in het ‘Boerderijenboek van het land van Hulst’ en was sinds 1750 in de familie. Het was een gemengd bedrijf waar Willy met zijn vrouw en broer landbouw en glastuinbouw bedreef, ze kweekten zelf planten op. Peter vertelt dat hij met plezier meehielp. In 1993 stopte de familie met het boerenbedrijf, maar niet helemaal... Tomatenplantjes kweken blijft een hobby, net als tuinieren aan de Zoutlandsedijk.

Het Snisser Dorpsfeest

Boeren, burgers en buitenlui. Zet allemaal alvast het weekend van 1, 2, 3 en 4 juni in de agenda. Want dan gaat voor de eerste maal het Snisser Dorpsfeest plaatsvinden. Een groep enthousiaste dorpsgenoten heeft na de jaarvergadering van de dorpsraad besloten goede ideeën in de praktijk te brengen. Tot nu toe ziet het programma er als volgt uit:

1 juni

Vrijdagavond een optreden van de Maffo's in de feesttent voor iedereen die zin in een feestje heeft.

2 juni

Zaterdagmiddag een gezinszeskamp, met speciale onderdelen voor kleine kinderen. Zaterdagavond gezellig samen barbecuen in de feesttent alwaar we onder het genot van een drankje rustig kunnen uitbollen. In het dorps huis is het op deze avond ook dansavond, dus daar kunt u ook een quickstepje doen. De zeskamp en BBQ is bedoeld voor inwoners van Ossenis, Zeedorp en directe omgeving.

3 juni

In de feesttent kunnen mensen uit de buurt aan andere mensen hun hobby, passie of eigen bedrijfje laten zien. Op het voetbalveld zal een voetbaltoernooi georganiseerd worden (4 tegen 4). En voor mensen die liever iets rustigers doen, zal er een puzzeltocht per fiets georganiseerd



worden.

Op 4 juni zal traditiegetrouw 's ochtends een kaarting zijn en 's avonds het biljarttoernooi in het café plaatsvinden. U ziet, een geweldig programma, voor ieder wat wils.

Houd uw brievenbus in de gaten, want daarin vindt u binnenkort meer informatie.

Kinder- Jongerenactiviteit

Vanuit de dorpsraadvergadering is een nieuw initiatief ontstaan om kinder- en jongerenactiviteiten te gaan organiseren. Wij roepen hierbij alle ouders / verzorgers en geïnteresseerden op om met ons van gedachten te wisselen en dit initiatief vorm te gaan geven.

Op woensdagavond 9 mei organiseren wij een bijeenkomst in Hof ter Nesse (vergaderruimte). U bent dan om 20:00 uur van harte welkom.

Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met Wilma Morcus 0114-682616.

“Ik neem het mee”

Tijdens de vergadering van de dorpsraad kwam het gevaarlijkste punt van Ossenis weer eens ter sprake. Iedereen, jong en oud, allochtonen en autochtonen, landbouwer, vrachtwagenchauffeur huisvrouw, kantoorklerk, zelfs de pinkstergemeente, is het met elkaar eens. En ik weet niet of dat in de geschiedenis van de Snis ooit is voorgekomen. Maar echt iedereen is het erover eens dat het kruispunt van de Hooglandsedijk met de Grindweg/Lageweg een levensgevaarlijk punt is. Ik zal het nog sterker vertellen, zelfs de aanwezige politici waren het ermee eens. FANTASTISCH!!!

Dus dan zou je denken, we gaan het oplossen. Oei, een brug te ver.

Een politiker zegt dan: “we nemen het mee”.

En dan gaan al mijn nekharen overeind staan.

Toen ik op De Sterre werkte zat ik in de ondernemingsraad. En de toenmalige directeur die nam ook alles mee wat de OR-leden aandroegen. En vervolgens zagen we het nooit meer terug.

En dat gaat nu weer gebeuren.

Het is meegenomen en nu gaan ze overleggen, vergaderen, commissies, werkgroepen, stuurgroepen, raden, projectplangroepcommissies en nog veel meer. Maar ik denk niet dat we het ooit terug zien.

En volgend jaar weer hetzelfde. Nemen ze het nog een keer mee. En nog een keer. En nog een keer.

Maar die zeven katten van mij die overreden zijn (en dat zijn alleen de mijne) is niet voldoende. Ik ben bang dat er eerst iets veel ergers moet gebeuren voordat deze put gedempt wordt.

Jeroen van Loon.



Stichting Voormalige Kerk Ossenisse

Het is al weer een tijdje geleden dat Anton, Janny en Elly ter Wal zich huisvestten in het belangrijkste aanzicht van ons dorp, de kerk. En hoewel er in het begin wat wantrouwen was over hoe het onze kerk zou vergaan, begint zich nu duidelijk af te tekenen dat de nieuwe en oude bewoners van Ossenisse hetzelfde doel voor ogen hebben. Namelijk: het behoud van de kerk. Ondanks dat de kerk nu bewoond wordt blijft er een beetje dat open gevoel. Er zijn regelmatig activiteiten en de kerk is toegankelijk voor bezoekers.

Activiteiten

Agenda Hof ter Nesse:

April

- 29-4 Schieting (14:00u.)
30-4 Gaaibolling (19:30u.)

Mei

- 18-5 Kaarten (19:30u.)
20-5 Gaaibolling (19:30u.)
26-5 Oefenavond Country Line Dance

Juni

- 2-6 Kaarten (19:30u.)
Dansavond (20:00u.)
3-3 Schieting (14:00u.)
Gaaibolling (19:30u.)
16-6 Kaarten (19:30u.)
22-6 Oefenavond Country Line Dance
29-6 Bingo (20:00u.)

Voor nadere inlichtingen: **0114-682869**.

Agenda Herberg de Snis:

Wekelijks op woensdag: Free Country Dancers

30 april Prijskaarting (bieden / jokeren) & Kinderbingo

26 mei Ierse avond met de Jolly Beggars

4 juni prijskaarting en Poolbiljart-toernooi

Agenda St. Voormalige Kerk

Heel de maand juni:

Zondag Demonstraties 14-17u.:

3-6 glasgraveren, 10-6 kaarten borduren, 17-6 kaart-embossing techniek, 24-6 kaart-snijtechniek.

Heel de maand juli:

Woensdag t/m Zondag 14-17u.:
Tentoonstelling Theepotjes

De activiteiten komen voort uit de Stichting Voormalige Kerk Ossenisse. Deze stichting is leven ingeblazen om het behoud van vooral de buitenkant van de kerk te ondersteunen. Zo vergt de toren op korte termijn veel onderhoud, net als de glas-in-loodramen.

Behalve de speciale activiteiten zoals de kerstgroepen-tentoonstelling en de creatieve middag, worden er sieraden, kaarten, gegraveerd glas en 'tiffany' te koop aangeboden in de kerk. Alle opbrengsten zijn uiteraard voor de Stichting. En heel af en toe komt er een gift binnen op giro 5111737. Het motto van Janny is: "vele kleintjes maken één grote". Toekomstige activiteiten kunt u vinden in de agenda van deze nieuwsbrief. De stichting kunt u bereiken via het adres Dorpsstraat 12 te Ossenisse of via e-mail kerkossenisse@hotmail.com.



Op 5 februari was het weer zover..... de jaarvergadering van de dorpsraad. Veel dorpsbewoners vonden ook dit jaar weer hun weg

naar Hof ter Nesse. Goed om te zien dat zoveel dorpsgenoten zich betrokken voelen bij het wel en wee in Ossenisse en Zeedorp. Voor de pauze werd na het voorstellen van zowel het nieuwe college van burgemeester en wethouders en het nieuwe bestuur van de dorpsraad, het verslag van vorig jaar en de jaarverslagen besproken en vastgesteld. Tijdens een ruime pauze werden weer veel contacten gelegd. Na de pauze konden de aanwezigen kiezen uit 4 onderwerpen:

- Verkeer en veiligheid
- Plan Perkpolder
- Kermis/dorpsfeest
- Voorzieningen

De voorzitter nodigde de aanwezigen uit hun ideeën en wensen voor de toekomst kenbaar te maken. Iedereen koos een onderwerp. Er ontstonden levendige discussies in de groepen. Tot slot presenteerde elke groep de bevindingen. Uit alle groepen kwamen wel plannen voort om het komende jaar op voort te bouwen. Zo werden door de werkgroep verkeer en veiligheid middels een tekening duidelijk gemaakt wat verkeersknelpunten vormden en hoe deze op te lossen. Voor wethouder de Kraker was dit aanleiding om de driesprong De Walenhoek toch nog eens serieus te bekijken. Hij beloofde dit te doen in samenwerking met de plaatselijke bevolking. Enkele mensen uit de groep zullen de ontwikkelingen met argusogen volgen en zullen niet schromen verdere actie te ondernemen als de situatie zo blijft.