

pagina 2 + 3

Export Snisjèrs

pagina 4 + 5

**Van de Dorpsraad
Schilderij Watersnood**

pagina 6

**Snisser Port
Tentoonstelling kerststallen**

Carnaval Ossekoppen 2007

*Het is inmiddels een traditie geworden voor heel de streek:
De alternatieve carnavalsdag van d'Ossekoppen de week na carnaval.*

Dit jaar vindt ons dorpsfeest plaats op zondag 25 februari a.s. Bestuur en leden van d'Ossekoppen zijn alweer enkele maanden in touw om alles zo goed mogelijk te doen slagen. Een feest ook waarvoor men graag vanuit andere plaatsen naar ons dorp toekomt en dat een echte happening is. Het dorp zal wederom worden versierd met vlaggen en enkele dweilbands zullen weer zorgen voor een vrolijke noot. Inmiddels een gebeuren dat al meer dan 15 jaar bestaat en mede ook door de inzet van mensen die ooit op Ossensisse zijn komen wonen, in stand is gehouden.



Zoals gebruikelijk starten we onze carnavalsdag op zondag voor de allerkleinsten met een limonadebal en verkleedwedstrijd om 13.00 uur in Hof ter Nesse. Onder de klanken van d.j. P. is er voor alle kinderen gratis limonade en chips en ook zijn er weer leuke prijsjes te winnen. Ook dit jaar organiseren we weer een kleurwedstrijd waarbij alle inzendingen te zien zijn tijdens het limonadebal in Hof Ter Nesse. Daar vindt na de optocht de teruggave plaats van de sleutels van de diverse kernen aan onze burgemeester, de heer Jan Frans Mulder. Een dag waar wij als Ossekoppen weeral met spanning naar uitkijken.

Ook al houdt u niet van carnaval, het is toch echt de moeite waard om samen met familie, vrienden of bekenden, een kijkje te komen nemen bij de optocht. Steun ons dorpsfeest en laten we er samen weer een mooie dag van maken voor Ossensisse!

Binnenkort kunt u ons programmaboekje, dat huis aan huis zal worden verspreid in Ossensisse, weer in uw brievenbus verwachten met daarin alle informatie. Daarnaast kunt u ook alles teruglezen op onze website: www.ossekoppen.nl.

We zien u graag op ons dorpsfeest 25 februari!

Jubileum Snisser Courant

De redactie van de Snisser Courant heeft haar éénjarig jubileum uitbundig gevierd. Onder het genot van liters spa en jus d'orange hebben we tot in de vroege uurtjes ons éénjaarfeest gevierd. Herinneringen ophalen over alle primeurs die we hadden en hoe we net voor de deadline steeds weer onze artikelen af hadden. Het was een gedenkwaardige avond. Verbazingwekkend is het dat het tijdens de redactievergaderingen geen enkele moeite kost voldoende ideeën aan te dragen om weer een krant vol te schrijven. Wat wil je ook in een dynamisch dorp als het onze. Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om een ieder die ons heeft gefeliciteerd met ons jubileum heel hartelijk te bedanken. Felicitatiekaartjes, felicitatiemails, flessen wijn, een slagroomtaart en zeker ook de fles Dom Perignon, allemaal heel hartelijk bedankt. Wij weten dat sommige dorpsgenoten eigenlijk hadden verwacht dat een initiatief als dit een vroege, roemloze dood zou sterven. Maar niets is minder waar. Ook in 2007 kunt u weer vier maal uw eigen courant in uw bus verwachten. Mocht u een leuk idee hebben voor een artikel, of zelf graag de pen in willen klimmen, dan kunt u uw bijdrage mailen naar snisser@zeelandnet.nl.

Digitale versie

U kunt onze kleine redactie kosten en moeite besparen door u aan te melden voor de digitale versie van deze nieuwsbrief. Een eenvoudige e-mailtje ('digitale versie', uw naam en adres) naar de redactie is voldoende. U ontvangt dan voortaan de nieuwsbrief via email in pdf-formaat (Adobe - Arcobat-reader).

Email: snisser@zeelandnet.nl

Ook zijn er exemplaren verkrijgbaar bij Hof ter Nesse, Herberg de Snis, Bibliotheek en St. Antonius.

Export Snisjèrs

Hoe zou het gaan met oud-Snisjèrs Paul, Yvonne en dochter Savannah Rijk, voorheen eigenaren van camping 't Mussennist? Op verzoek van de redactie stuurden zij 8 december jl. een bericht vanuit een besneeuwd Lakeside, Ontario in Canada, waar ze naartoe geëmigreerd zijn.

“Na het bedrijf overgedragen te hebben aan de nieuwe beheerders, vertrokken we op 10 augustus met onze paarden naar Ontario. De eerste dagen logeerden we bij een nicht, daarna hebben we tot 25 november een huis gehuurd met geleende spullen, omdat onze container er 11 weken over deed om de oversteek te maken, in plaats van de gebruikelijke 2 weken. Onze eerste weken bestonden vooral uit rondrijden en het zoeken naar een geschikt bedrijf en een school voor Savannah.

Eind september vonden we eindelijk het goede bedrijf. Het is een 40 ha akkerbouwbedrijf met een varkensstal voor ca. 3300 varkens. Er zijn voersilo's en een voer-menginstallatie, dus Paul kan zelf zijn voer opslaan en maken. Bij het bedrijf staat een stone house van 160 jaar oud, waar nog erg veel aan gedaan moet worden en ook nog 2 schuren. Hiervan is er één verwarmd, dit is de werkplaats, in de winter gaan hier de auto's in. De andere schuur zijn we aan het ombouwen tot paardenstal met 8 boxen en een paarden-wasplaats. Verder hebben we op het hof een rijbak aangelegd, zodat Savannah straks thuis kan trainen met haar paarden.

Op 9 november zijn de eerste varkens aangekomen (ze komen met 25 kilo en gaan weer als ze 120-130 kilo wegen)

en inmiddels hebben we er 3200. Op 17 november konden we in ons huis, dus zijn we nu nog volop bezig met schoonmaken, schilderen, etc. Intussen groeien de varkens heel goed en Paul vindt het werken met ze erg leuk. De stal heeft zo'n goede ventilatie dat je geen last van de stank hebt. Savannah helpt haar vader geregeld mee, maar is toch liever met de paarden bezig. Omdat onze stallen nog niet klaar zijn, staan de paarden helaas nog bij de nicht van Yvonne, 15 km verderop. Paardrijden is er momenteel niet bij vanwege het slechte weer. We hebben hier, volgens zeggen, de natste zomer gehad sinds 30 jaar, het mooie weer hebben we op de Snis achtergelaten... Het dressuurrijden ligt hier op een veel lager niveau dan in Nederland, daarom viel het niet mee een geschikte trainer te vinden, maar we vonden er toch één, Gillian Duke genaamd.

Savannah wordt iedere dag met de schoolbus opgehaald en thuisgebracht. Ze gaat, in uniform, naar de Katholieke high school in Woodstock. Omdat ze naar de universiteit van Guelph wil, doet



Colofon

Verschijsing: 4x per jaar in een oplage van 400 stuks

Verspreiding: Ossensisse / Zeedorp

Bezorging: Alex de Waal

Correspondentieadres:
Weststraat 1a, 4589RM Ossensisse

Redactie: Esther Rol, Robert Doedee, Petra Schelle, Jeroen van Loon.

Volgend nummer: april 2007

Sluitingsdatum copy: 15-03-2007

ze de vakken Engels, wiskunde, Canadese geschiedenis, wetenschap, beroepenoriëntatie en rechtsleer. Als keuzevak heeft ze gym/gezondheidszorg en kunst. Savannah vindt het hier erg leuk op school en het gaat goed. De kinderen gaan met veel meer respect met elkaar en de leerkrachten om.

Het dichtstbijzijnde dorp, Embro, is zo'n 6 km verderop, hier kunnen we om levensmiddelen en materialen voor het bedrijf. Op 25 km ligt Woodstock met ongeveer 34 000 inwoners. Alles wat je nodig hebt, zoals dokter, school, ziekenhuis, is daar te vinden. Voor de "echt" Nederlandse dingen rijden we naar Norwich, dit is een stadje 40 km verderop met een hechte Nederlandse gemeenschap. Er zit een Zeeuwse bakker waar je uit Nederland geïmporteerde levensmiddelen (echte bolussen en rookvlees) kunt kopen. Zelfs Sinterklaas was daar met chocoladeletters en pepernoten, dat hebben we natuurlijk wel gevierd.

Yvonne heeft al de vereniging voor plattelandsvrouwen bezocht en Paul al enkele vergaderingen voor de boeren. We zijn naar een grote (40 ha) landbouwtentoonstelling in Woodstock geweest (een soort Liempde) en naar een soort dag van het paard. We hebben ook nieuwe kennissen/vrienden gemaakt, onder andere een echtpaar met 4 jongens die vanuit Groningen een week na ons zijn geëmigreerd en, heel gek, de zus van een vriend van Paul die hij kende van een stage in de Flevopolder. Zo zie je: de wereld is klein! Vanwege de afstand en de drukte op het eigen bedrijf wordt hier makkelijker even naar elkaar gebeld dan dat je op de koffie gaat. Maar als het nodig is komt men direct helpen, dat merkten we wel toen Yvonne vorige week met de auto over de kop gegaan was (goed afgelopen). Natuurlijk hebben we ook nog contact met onze Nederlandse vrienden via de post, de mail en de telefoon.

Zoals je kunt lezen hebben we het best naar ons zin hier maar toch, zeker in het begin, mis je je familie, vrienden, dorpsgenoten en omgeving. Leuk was, dat op 19 november om 0:10 uur Nederlandse tijd (hier dus 18 november om 18:10 uur), de verjaardag van Paul, de telefoon ging en hij gefeliciteerd werd door alle Ossekoppen afzonderlijk; ze waren op een Prinsenbal in Graauw. We waren er zeer door verrast en op zulke momenten denk je weer aan THUIS, want dat is wat de Snis zal blijven! We gaan nu buiten een sneeuwpop maken en wensen iedereen, vanaf 't Mussennist Farm een gezond en gelukkig 2007 toe!"



Buurtbus

Ossenissee naar Clinge (489)

via Kloosterzande - Graauw - Hulst
Maandag t/m Vrijdag vertrektijden:
8:07 10:37 12:37 14:37 16:37

Veolia

Ossenissee naar Terneuzen (16)

via Zeedorp - Reuzenhoek
Maandag t/m Vrijdag vertrektijden:
vanaf 6:36 elk uur t/m 18:36
Zaterdag
vanaf 7:36 elk uur t/m 18:36
Zondag
vanaf 8:36 elke twee uur t/m 18:36
Voor compleet reisadvies:
0900-9292 (€ 0,70 per min.)
www.9292ov.nl
www.veolia-transport.nl



Activiteiten

Agenda Hof ter Nesse:

Januari

14-1 Schieting & Gaaibolling

17-1 Dansavond met Orkest

Februar

2-2 Oefenavond Country Line Dance

5-2 Jaarvergadering Dorpsraad

Maart

4-3 Schieting & Gaaibolling

24-3 Dansavond met Orkest

April

1-4 Schieting

7-4 Dansavond met Orkest

9-4 Prijskaarten

13-4 Oefenavond Country Line Dance

16-4 Openb. verg. Dorpsraad

29-4 Schieting

30-4 Gaaibolling

Voor nadere inlichtingen: **Peter**

Rotier (beheerder Hof ter Nesse)

0114-682869

Agenda Herberg de Snis:

Wekelijks

Woensdag: Free Country Dancers

Februari

25-2 Carnaval Ossenisse

Zeeuws

“Da was gene flauwe zeeber, a ge da kost”

Vertaald:

“Dat was geen flauwekul, als je dat voor elkaar kreeg”

Kent u ook een leuk Zeeuws spreekwoord, spreuk of gezegde. Geef het aan ons door ter bevordering van de inburgering op de Snis.

Bijdragen

Heeft u een bijdrage voor deze nieuwsbrief?

Mail, bel of schrijf de redactie (zie colofon).

Uw inzendingen, ideeën zijn van harte welkom.



Het is heel plezierig u te kunnen melden dat wij een nieuw bestuur voor de dorpsraad hebben kunnen vormen. Helaas waren er te weinig kandidaten om verkiezingen te houden. Maar we hebben prima kandidaten kunnen vinden om de dorpsraad mede richting te gaan geven. Het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit:

Ineke Elbers, voorzitter

Elly Cappendijk, secretaris

Rudi Vink, penningmeester

Marco Ottjes, lid

Caroline de Cocq, lid

Laurens de Brouwer, lid

Jeroen Verdurmen, jeugdlid.

Hierbij danken wij de scheidende leden Lucien Reijns en Marc Dees voor hun inzet in het bestuur.

Bemoedigend was het om tijdens de werving te horen dat velen van u overwogen hebben zich kandidaat te stellen. Ook al heeft niet iedereen zich kandidaat gesteld, velen hebben wel aangegeven zich op andere manieren in te willen zetten voor de dorpsgemeenschap. Men denkt dan aan bijvoorbeeld kortdurende of eenmalige activiteiten.

Er ontstaan steeds nieuwe initiatieven vanuit onze gemeenschap. De Snisser Courant draait nu al een jaar, er is een zaalvoetbalteam en in de Willibrorduskerk werd een tentoonstelling van kerststallen georganiseerd.

Op verzoek van het bestuur van de dorpsraad hebben dit jaar een groep ouders met jonge kinderen een project opgepakt om de speeltuin te herzien en nieuwe toestellen te gaan plaatsen. Met het restant van de € 10.000 subsidie van de gemeente gaan zij de komende maanden de speeltuin een nieuw gezicht geven.

De eerste prioriteit van het nieuwe bestuur is het opbouwen van meer samenhang tussen de dorpsbewoners: meer onderlinge contacten, zodat we een beetje weten wie er in ons dorp wonen en wat we aan elkaar hebben. Zodat jong en oud, nieuw en oud elkaar meer leren kennen. We hoeven niet een grote familie te worden, maar wat kennis van elkaar kan in de nabije of verre toekomst een grote steun betekenen. U weet het wel: beter een goede buur dan een verre vriend.

Maandag 5 februari a.s. zal de gebruikelijke jaarvergadering plaatsvinden met burgemeester, wethouders, wijkagent en de vertegenwoordiger van het waterschap in gemeenschapshuis Hof ter Nesse vanaf 19.30 uur. Na het officiële gedeelte willen wij u actief betrekken bij het denken over de toekomst van Ossenisse/Zeedorp. Aan de hand van vier thema's willen wij met u van gedachten wisselen, plannen maken en deze vastleggen in concrete actiepunten.

Schilderij Watersnood

Joos Valckx is met zijn 91 jaar de oudste inwoner van Ossenisse. Hij werd op 1 februari 1953, net zoals veel andere inwoners van ons dorp, overvallen door het water. Een prachtig schilderij siert de woonkamer van Joos Valckx. Hierop staat het beeld van Ossenisse tijdens de watersnood. Over de herinneringen aan deze ramp praat de redactie van de Snisser Courant met Joos Valckx.



Omstreeks vier uur begon op zondagochtend 1 februari 1953 de noodklok van Ossenisse te luiden. De inwoners van de Snis werden in hun slaap overvallen. De dijken waren toen al op meerdere plaatsen gebroken. Joos Valckx vertelt: “Voor ooggetuigen van de watersnoodramp in 1953 zijn de beelden moeilijk te vergeten.

Deze ramp is een zwarte bladzijde in het leven van veel mensen die bij de ramp betrokken waren.” Het water slaat op 1 februari 1953 genadeloos toe. Paniek, angst en overal water. De zee laat een chaos en een spoor van vernieling achter. Ook op de Snis. Joos: “Ik kan mij herinneren dat ik niet echt angstig was toen we de noodklok hoorden luiden. We moesten zorgen dat we weg kwamen. Voor het inpakken van persoonlijke spullen was geen tijd. Het ging allemaal heel snel. Toen we hoorden dat het water kwam, zijn we naar het vee gaan kijken. We schrokken, want de dieren stonden toen al in het water en je zag hoe het water de polder vulde. Het is geen flauwekul wat je ziet. Het gaat zo snel. Dat is beangstigend. Als je het niet met je eigen ogen hebt gezien, is het moeilijk om hier een voorstelling van te maken. We zijn in de auto gestapt, maar zijn onderweg omgeslagen door het water. We moesten te voet verder. Overal was paniek. We zijn uiteindelijk opgevangen in de school.” Reddingscolonnes trokken in allerijl naar de overstroomde gebieden. Tijdens de ramp is één Snissenaar om het leven gekomen en veel vee kwam om in de golven. Joos: “Gelukkig hebben we nog vee kunnen afvoeren. Waar de dieren naar toe werden gebracht wist niemand. Door de oormerken kon het vee later weer terug naar de eigenaar worden gebracht. Mijn broer Frans evacueerde met de tractor en boerenwagen mensen die omsloten waren door het water.” Dit is vastgelegd op een foto die enige jaren na de ramp is ontwikkeld. Cyruul Heijmans uit Ossenis heeft deze foto, waarop te zien is hoe mensen uit de Weststraat (Schoolstraat) en de Weverstraat door Frans Valckx gered werden, nageschilderd. Een prachtig kunstwerk, waarmee de beelden van de watersnood op de Snis zijn vereeuwigd met verf. Joos: “Ik heb nooit van het bestaan van die foto afgeweten. Hij dook ineens op bij de ontwikkeling van een oud fotorolletje. Ik heb toen gevraagd om er een schilderij van te maken, dat ik later cadeau kreeg van Cyruul. Het is één van de weinige foto-beelden van de ramp in Ossenis en het schilderij is uniek. Ik ben er dan ook erg trots op. Het roept herinneringen op.” Luctor et Emergo, “ik worstel en kom boven”, lacht Joos.

‘Ons Durpken Snis’

Ik ga nu iets vertellen over Oost Zeeuwsch-Vlaanderen

Over een durpken zo frank en zo vraai

Met zijn dijken, campings aan de Schelde

Veel groen en pracht, zijn land en zijn waaij

Dat durpken dat heette Ter Nezze,

Zo’n zevenhonderd jaren gelee

Met zo’n 700 Snissejeren,

de mensen leefden er van ‘t land en de zee.

Refrein:

Zit vol met mooie dingen in dat durpken

Dat durpken met zijn mooie Snisse taal

En iedereen die daar komt nou die ziet ut

Ons durpken Snis is ‘t platst en het schoonst van allemaal.

De watersnood in 1953, da was un grote ramp

Vele mensen werden toen plots overvallen

Met water in hun huis, hun boerderai of land

De snissejeren spanden toen samen

En kregen ‘t met helpers voor elkaar

Om de gaten in de dijken te dichten

Die daarna door de Deltawerken werden verzwaard.

Nu zijn er voor de Hellegatpolder plannen

Voor het ontpolderen van het land

Laat dit gebied a.u.b. niet onderstromen

Daar is al genoeg zee, vogels en strand

De vogels die verblijven daar rustig in het speciale vogelgebied

Daar is al water genoeg om in te zwemmen

‘t Is een plek waar iedereen van geniet!

Tekst & Melodie: Anita Valckx

Belangrijke Nummers

Politie 0900-8844 / 112
Alarmcentrale 112 / 0118-414444
Huisartsenpost 0115-643000

Omroepzeelandradio:
- kabel 87,6 mHz / ether 87,9 fm

Ossenisise Blues & Kerst

Kent u dit lied? Het staat op de CD "Laatste Afvaart" van "Champagne Charlie", dat is een beroemde Zeeuwse bluesband die ik zeer toevallig leerde kennen. Ik zat in de auto en had zachtjes de radio aan op Omroep Zeeland toen ik een grappig bluesdeuntje hoorde. Ik zette de radio wat harder en tot mijn verbazing hoorde ik "Ossenisise Blues" in de tekst. Thuisgekomen zocht ik op internet de titel "Ossenisise Blues" en kwam bij de bluesband "Champagne Charlie" terecht. Zondag 10 december jl. heb ik ze voor het eerst "live" mogen horen, in "Porgy en Bess" te Terneuzen, Zeeuwse muzikliefhebbers welbekend, en het was erg goed.

Maar nóg meer muziekplezier heb ik de zaterdag ervoor gehad op de kerstmarkt van camping Perkpolder. Hier kon je niet alleen genieten van een echte kerstsfeer met heerlijke erwtensoep, verse oliebolletjes en kerstmuziek door blaaskapel "Windkracht 9", maar ook van een FANTASTISCHE bluesband, namelijk: "Draften Blues Band". Het optreden van "Draften Blues Band" bleek afwisselend spetterend, ontroerend, strak en swingend. Ik was zeer verheugd om zo'n uitzondering te mogen meemaken! De opbrengst van de kerstmarkt is bestemd voor een goed doel: de missie in de Filipijnen. Daardoor smaakte elk biertje nog beter! Ik hoop op een herhaling volgend jaar.

Louis

Snisse Walnoten Port

Een mooie port met de zachte smaak van noten. Geschikt als aperitief, heerlijk te combineren met diverse kaassoorten en een goede begeleider voor desserts. De Snisse Walnotenport van Marja en Jos wordt gemaakt volgens een oud recept dat is overgegaan van moeder op dochter. Sinds Jos en Marja in Ossenisise wonen, gebruiken zij echte Snisse walnoten in het recept. Deze zijn afkomstig van de boerderij van Hilair en Dolinda. Door de verwerking van deze noten besloten Marja en Jos hun port de naam "Snisse Walnotenport" te geven. Recepten voor walnotenport zijn volop te vinden. Iedereen kan zelf port maken. Toch is de Snisse Walnotenport bijzonder karakteristiek van smaak, en net even anders. Het recept is een oud familiegeheim, dus helaas zullen wij het moeten doen met de recepten op internet. De Snisse Walnotenport kan goed bewaard worden en is inmiddels beroemd bij culinair Ossenisise. Na een jaar is port op zijn best. De lekkerste Snisse Walnotenport is gebotteld in 2005. Helaas is dit jaar bijna op. Gelukkig zijn Jos en Marja weer volop aan het bottelen. We kunnen dus blijven genieten van de Snisse Walnotenport.



Kerststallen ten toon gesteld voormalige kerk

Stichting Voormalige Kerk Ossenisise stelde rond de kerstdagen o.a. de kerststallen verzameling van Bert Buyl ten toon. Op de foto een kerststal uit Malta.

